



Van de voorzitter

Onze keten staan weer op hun plaats, de voorraad is op orde, we hebben water en gas, we hebben een mooi cultureel programma voor 2018, we hebben weer ruim voldoende vrijwilligers en een mooi schenkdagenrooster: WE GAAN BEGINNEN!

Verderop in dit nummer van onze nieuwsbrief wordt helemaal duidelijk dat we een feestelijk jaar tegemoet gaan, want de theeschenkerij bestaat 25 jaar! We konden zelf eerst ook niet geloven, dat er al zo lang thee geschonken wordt bij het Kleine Veer, maar het is toch zo. We gaan natuurlijk dit jubileum vieren. Lees verder!

In zo'n leuke vrijwilligersorganisatie als de onze heb je vanzelfsprekend een draaiboek nodig, want we willen wel allemaal ongeveer hetzelfde doen. Van tijd tot tijd moet het draaiboek worden aangepast, want we blijven in ontwikkeling! Dus is het draaiboek aangepast. En ik dacht dat het misschien voor onze lezers wel eens leuk is iets meer te weten van wat zich achter de schermen afspeelt.

Centraal in de organisatie staat De Tas. De Tas staat bij een vaste vrijwilliger thuis. De schenkers van een bepaalde zondag spreken of wie De Tas van tevoren ophaalt en wie hem 's middags weer terug brengt. Degene die De Tas ophaalt maakt thuis ijsblokjes en vriest de koelelementen in, zodat we de frisdranken fris kunnen serveren.

Inhoud Tas:

- Sleutels keten
- Sleutel paaltje
- Portemonnee met wisselgeld
- 5 Koelelementen
- 4 IJsblokjes

Er is van alles te vertellen over onze theeën, maar ik laat het nu even bij dit stukje uit ons

Over de thee:

Er zijn vier verschillende soorten losse thee:

- Gember-honingthee
- Hanzethee
- Relaxthee, oftewel Oldenielthee
- Summermint, oftewel Zomerse munt

Speciaal in 2018 een vijfde theesoort:

- **JUBILEUMTHEE**

We serveren de losse thee in filters.

De tijd van trekken is verschillend per theesoort. De 'trektijd' even meedelen aan de klant. Dat geeft een echte 'theeschenkerij-sfeer' en anders worden sommige theeën te

draaiboek:

En tenslotte een paar 'weetjes' voor onze vrijwilligers en ook voor onze lezers:

Weetjes

Els, Janine en Marjan vormen de Culturele Commissie. Zij zorgen elk jaar weer voor een afwisselende invulling van het programma. Janine en haar man Rob zorgen ervoor dat er jerrycans met water in de keten zijn, dat de was gedaan wordt en dat er voorraden zijn. Roeli zorgt voor een gevulde gasfles en coördineert de plaatsing van de keten. De keten staan 's winters bij een boer, vlak bij Hattem. Willemien Muller, die een boerderij heeft in de Hoenwaard, haalt al 25 jaar de keten met de trekker uit de winterberging en plaatst ze, met hulp van een aantal sterke mannen, op 'onze' plek.

Zo hebben jullie eens een blik achter de schermen. We hopen jullie veel te zien in onze theeschenkerij!

Harma Scholten

1993 – 2018
Theeschenkerij OLDENIEL 25 JAAR
daar gaan we natuurlijk aandacht aan geven!!!

**We nodigen je hartelijk uit voor een feestelijke bijeenkomst op
zondag 27 mei op ons terras aan de IJssel.**
**In dit nummer van de Nieuwsbrief wat wetenswaardigheden over
hoe het begon en hoe het verder ging.**

Hoe kom je over de IJssel

'Het Kleine of Oldeneler Veer. Een geschiedenis over de IJssel' is een uitgave van het HCO. Het verhaalt over de veerponten bij Zwolle. In onze keet ligt een exemplaar, maar het is ook te leen via Stadkamer Zwolle.

In genoemde uitgave lees je over Het Kleine Veer, Het Oldeneler Veer, Het Grote Veer, Het Katerveer, het oude Kleine Veer, het nieuwe Kleine Veer, het kleine Kleine Veerhuis, het grote Kleine Veerhuis, het Oude Veerhuis van het Kleine Veer.....

Het Kleine of Oldeneler Veer en Het Grote of Katerveer waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Grote Veer vervulde een functie tussen het westen en het oosten van het land. Dit veer is in 1930, toen de oude IJsselbrug in gebruik werd genomen, gesloten. Ook voor Het Kleine Veer was deze brug een geduchte concurrent, maar door de lokaal-regionale functie van dit veer kon het nog jaren blijven varen, tot in de herfst van 1962. Gelukkig kwam er in 1987 een nieuw Kleine Veer.

Het verhaal van de start van de theeschenkerij

Greet Bakker vertelt.....

Ik ben in augustus 1993 samen met een vriend, een vriendin en één oude keet gestart. Met 4 tuintafeltjes van onszelf, 12 stoelen en serviesgoed dat ik kon overnemen van Mirjam van Wijck, de vrouw van een van de toenmalige schippers. Want in de jaren 1987-1989 schonken Mirjam en haar twee dochters thee op zondag- en woensdag middag. De naam van de keet was toen : Groen = Gras.

Die eerste keet was een echte keet: aan twee kanten banken, in het midden een tafel. En daartussen stonden de stoelen tot ze weer naar buiten mochten.

....en vertelt verder....

Het begon klein, met een paar mensen. Maar het werd steeds groter, de plannen steeds mooier, en ze werden voor een groot deel ook uitgevoerd! In 1993 de oprichtingsakte en al in 1996 een wijziging daarvan, nodig om fondsen te werven om nieuwe keten aan te schaffen. En we werden officieel een culturele stichting.

In de beginjaren waren er een heleboel commissies actief: de culturele commissie, de commissie Oldeniel Binnen, de aanschaf nieuwe keet commissie, projectgroep IJsselzone, inbraakpreventieteam, de commissie feestelijke ingebruikname nieuwe keet, de hygiënecommissie..... en natuurlijk de commissie voor het Benefietconcert, om geld binnen te halen voor een nieuwe keet.

Margreeth de Haas ging op zoek in de archieven.....

Het Heen en weer T- concert

Na een aantal jaren was het toch echt nodig een nieuwe keet aan te schaffen. Om aan het nodige geld te komen werd een benefietconcert georganiseerd. Een van de zalen van Odeon werd daarvoor belangeloos ter beschikking gesteld, mede dankzij de goede contacten van Walter Bronkhorst met Odeon.

Uit een verslag van Jan van Popta, toenmalig voorzitter:
Op 4 november (2001) hebben we in schouwburg Odeon een culturele manifestatie gehouden. Het was een geweldige happening waar veel artiesten die zich betrokken voelen bij de Theeschenkerij, optraden. De zaal was helemaal vol en iedereen heeft genoten.

De keten

In het voorjaar van 2002 kon een nieuwe keet worden gekocht en van een getimmerde inrichting voorzien: meer licht en meer ruimte. Er kwam ook een nieuwe koelkast. Einde 2007 heeft de gemeente Hattum een tweedehands keet geschonken ter vervanging van de oude opslagkeet. Hij moest nog wel worden opgeknapt! In de jaren daarna werden de keten steeds goed onderhouden. De 'keukenkeet' kreeg luiken, met name belangrijk ter bescherming tegen vandalisme. In de winter van 2016-2017 heeft schildersbedrijf Lenferink de keten professioneel opgeknapt en in mooie kleuren groen en blauw geschilderd.

Een paar termen uit de beginjaren: het T-team, thee-op-maat, Oldeniel Binnen, de Wisselroos, ansichtkaarten

In 2003 werd Oldeniel genomineerd voor "Het Lokaal Compliment" van de gemeente Zwolle voor vrijwilligersorganisaties. En won: € 900 erbij in kas!

Veel uit de eerste jaren bleef tot op heden bestaan

De culturele middagen

In 2002 werd ook begonnen met wat toen 'een kleinschalig evenement' werd genoemd: muziek, een dichterscollectief, een shantikoor, een meezingkoor en een bigband. In de loop van de jaren werden de optredens steeds professioneler.



Bindingsactiviteiten

Om de binding met elkaar en de club Vrienden van de Theeschenkerij warm te houden, werden er in de jaren 2002-2005) onder de naam Oldeniel Binnen culturele activiteiten ontplooid in Locatie Oostergo. Deze muzikale pareltjes waren zeer succesvol.

Jarenlang werd er een bijzondere zomerontmoeting georganiseerd: een boottochtje met schippers en pont. Medewerkers uit die tijd denken daar nog steeds met verlangen aan terug. Maar helaas, het mocht niet meer...

De laatste jaren zijn er steeds vier bijeenkomsten: de Startbijeenkomst in april, een etentje op ons terras ergens halverwege de zomer, op de laatste schenkdag een gezamenlijke maaltijd bij de keten, en een winterbijeenkomst in januari, waaraan iedereen een bijdrage levert in de vorm van soep, salade, en ander eten en drinken.

De catering

Als het over de catering in de beginjaren gaat worden vooral Bertha Veldhuis (pannekoeken) en Gé Langenberg (diverse baksels) genoemd. Beiden zijn nog jarenlang actief geweest en zijn het nog: Bertha stelt jaarlijks de roosters op, en Gé was tot vorig jaar de tasbeheerder. Gé is ook nog steeds actief voor Oldeniël: zij verzorgt de maandelijkse persberichten. Vanaf dit seizoen wordt De Tas beheerd door Wilma Verhoeven. Ook zij heeft zich jaren actief ingezet voor de theeschenkerij, als theeschenker maar ook als voorzitter/secretaris. We zijn heel blij dat we weer een beroep op haar konden doen.

Nu houden we als het om de catering gaat vooral Janine Agteres en Els Idema in ere. Zij zijn onze super-soepmakers en zorgen ook voor de jaarlijkse herinrichting van de keet. Janine verzorgt daarna de was en (samen met haar man Rob) de watervoorraad en allerhande andere grote en kleinere dingetjes.

En niet te vergeten: met ons nieuwe assortiment theeën zijn we een echte theeschenkerij!

Nieuwsbrieven

De eerste Nieuwsbrief, nummer 0, kwam uit in juni 2002, toen nog één A4-tje met vooral een oproep voor donateurs. Het allereerste nummer kwam uit in het voorjaar van 2003. Verschillende mensen hebben er in de loop van de jaren hun eigen vorm en inhoud (gedichten, mijmeringen..) aan gegeven. Kees Canters valt op door zijn verhalen en ook voor deze Nieuwsbrief heeft hij weer veel moois aangeleverd (zie de volgende pagina's).

Tegenslagen waren er ook

Het vandalisme bijvoorbeeld. Maar daar staan we niet te lang bij stil, het is gelukkig de laatste jaren behoorlijk rustig.

Hoog water

In 2006 kon de theeschenkerij pas 2 weken later open dan gepland, i.v.m. de hoge waterstand in de IJssel. In juni 2013 was het weer zover, toen was het seizoen al begonnen en moesten de keten voor een aantal weken worden 'afgevoerd'.

Ook in mei 2016 kwam het water opzetten. We hoopten dat het snel zou zakken, maar nee, op 1 juni werd duidelijk dat we het niet droog zouden houden: de keten moesten weer verplaatst worden en konden pas na 7 weken weer terug. Een enorm verlies aan inkomsten, maar gelukkig werd onze pot 'Hoogwaterfonds' door veel gasten opgemerkt en van geld voorzien.

Een aansluitend tussendoortje: Hoog water in januari is een heel ander verhaal, m.n. dit jaar. Ik ben in een paar weken tijd talloze malen naar Hattem gefietst om het te aanschouwen.



Mooi en bijzonder,

maar dan toch maar liever dit:



Margreeth de Haas

Kees Canters schrijft..... **Mijn Oldenielse jaren**

Toen ik omstreeks 2007 bij Oldeniel aan de slag ging trof ik een soepel draaiende toko aan met twee niet afgeschreven keten, toen ik omstreeks 2012 vertrok was het nog steeds een soepel draaiend geheel en waren de twee keten afgeschreven. Aldus een samenvatting van mijn tijd bij de Stichting Culturele Theeschenkerij Oldeniel, het zondags caféterras aan de IJssel bij het Kleine Veer.

Dat soepel draaien was voor te danken aan het organisatorisch talent, het enthousiasme en het uithoudingsvermogen van Gé Langenberg. Het betekende wel dat de overige vrijwilligers zich moesten voegen in soms ingewikkelde sommen en bestelling van roomboter, koeken of anders lekkers. Over het algemeen lukte dat aardig. Ik herinner me vooral 'zilveren en anderszins opvallende tassen' en gedoe met sleutels.

Echt ingewikkeld werd het als de initiator van de Theeschenkerij zich over haar graf heen met de gang van zaken wilde bemoeien: er ontstond dan meteen heibel. Van afstand gezien was het niet meteen duidelijk waar het om ging en ook vermakelijk om te zien hoe kleine en grote ego's met elkaar op meer of minder subtiele wijze de strijd aan bonden. Die strijd liep echter nooit uit de hand en als dat toch dreigde te gebeuren was daar altijd nog het bestuur dat kon interveniëren en dat soms ook deed: bemiddelend en de goede zaak op het spoor houdend. Overigens, bij mijn begin bij Oldeniel kon ik de voornamen Gé en Greet niet goed uit elkaar houden en verwarde ik de dames nog wel eens...



Over dat bestuur gesproken: de bestuursvergaderingen die ik meemaakte vonden in eerste instantie bij Syb Tjepkema plaats, in zijn duurzame en gezellige appartement dat onderdeel uitmaakte van De Bongerd, een woonproject van Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle. Ook waren we regelmatig te gast bij Wilma Verhoeven, in haar gezellige woning aan de Groeneweg. De woonkamer waar wij vergaderden herinner ik mij als vrij hoog en soms, als Culturele zaken aan de orde kwamen, had ik wel eens de idee dat we in de naar boven reikende kamer met elkaar wegzweefden naar hogere sferen, een droomwereld.

Toen Syb er mee stopte wilde Jan graag voorzitter worden. Hij bood daarbij zelfs aan om in zijn huis in Zwolle-Zuid een vergaderruimte te (laten) bouwen. De rest van het bestuur ging met alles akkoord en de eerste keer dat we op die nieuwe plek vergaderden, waren we met stomheid geslagen. Een geheel glazen pui waardoor we vanaf een grote vergadertafel uitzicht hadden op een prachtige, modern aangelegde en ruime tuin. De kamer zelf werd opgesierd door gracieuze kunst uit binnen- en buitenland. Een prachtige locatie waar we uitstekend konden vergaderen en snel tot goede besluiten konden komen.



Als penningmeester was ik belast met de adressenadministratie (donateurs, relaties en vrijwilligers) en deed ik ook de Nieuwsbrief. Daarin schreef ik ook zelf wel 'stukjes'. Ik citeer daar uit om een indruk te geven waarmee ik toen bezig was en waarop ik al die anderen die betrokken waren bij Oldeniel meende te moeten vergasten:

(Nieuwsbrief, najaar 2009 – uit: “Wat zeiden de bezoekers?”:)

“Een trouwe donateur vraagt of er rietsuiker i.p.v. witte suiker kan komen (milieu!).” - We worden permanent bij de les gehouden en naar mogelijkheid proberen we rekening te houden met de wensen van onze klanten; constructieve en haalbare suggesties honoreren we altijd!

“Wat een bijzondere plek! Geweldig mooie plek!! Lekker weertje. Genieten van de laatste zonnestrallen.” - Wordt heel vaak gehoord en dan kunnen de schenkers dat alleen maar beamen en vaak wordt er dan aan toe gevoegd dat het altijd anders is maar ook altijd bijzonder!

“Fijn dat we vanmiddag konden schuilen!” of “Gezellig; knus om te schuilen!” - We mogen dan geen WC hebben - en ook geen ijs enz. -, maar als het regent bieden we wel onderdak!



(Nieuwsbrief, voorjaar 2011 – uit: Vogelnamen als basis voor een typologie van passanten:)

Oeverloper

Plotseling uit de richting van de IJsselbruggen opduikende wandelaar, soms zelfs een schrikreactie veroorzakend; vaak onder leiding van één of twee honden opererend, vriendelijk groetend, maar nooit consumerend!

Braamsluiper

Gezien de paniek in de ogen, met gezwinde spoed de bosjes (hier en daar met veel bramen en brandnetels) ingestuurde passant die vroeg: “Hebben jullie ook een toilet...?!”

Gele kwikstaart

Bontgekleurde wielrenner (vaak met ‘fraaie’ blote benen en / of nadrukkelijke derrière) die amechtig komt vragen of er ook ijs te koop is en vervolgens meer dan tevreden is met een (soms zelfs gratis) glaasje helder, Hattems water, dat is aangevoerd door waterleidingbedrijf Geeft Leven te Zwolle.

Ondertussen vertrokken er vrijwilligers en, gelukkig, kwamen er ook steeds nieuwe bij. Soms was de doorstroom zo sterk dat je elke keer als je dienst had nieuwe mensen kon inwerken en dat was altijd spannend: begrepen ze de kwintessens (‘vooral zelf doen en zelf beslissen, en toch samenwerken...’), was het een technisch iemand, of een mensen-mens, een prater of een luisteraar enz. enz. Het pakte (vrijwel) altijd goed uit!

Toen ik vorig seizoen na lange tijd niet langs te zijn geweest, het terras weer eens bezocht, herkende ik niemand en werd ik door niemand herkend: een geheel nieuwe ploeg van liefvallige dames die met toewijding de klanten hielpen. Ze hadden ook allemaal een prachtig schort om. Volgens mij was er zelfs wel wat veranderd: toen werden wij aangekeken door wat afwachtende pontvaarders (enige scepsis leek voelbaar te zijn), nu werd juist de clientèle afwachtend aangekeken en vervolgens op vriendelijke wijze tegemoet getreden. Een paradigmawisseling: in plaats van wij, de vrijwilligers, centraal, nu eerder het omgekeerde en vooral de clientèle centraal!

Ga zo door! Succes!!

Kees Canters, april 2018



Nog eenmaal: Greet van de Keet

Walter Bronkhorst schrijft:

Toen mevrouw Riek Veerman-Evers, de moeder van mijn vriend, aan Greet Bakker werd voorgesteld, floepte het zo maar uit haar mond: "Oh, dus jij bent Greet van de Keet". En die troetelnaam voor Greet raakte sindsdien steeds meer ingeburgerd.

Nadat Greet was gestopt met de theeschenkerij heeft zij nog verschillende keren opgetreden in WZC De Venus, waar mevrouw Veerman verbleef.

Steevast werd zij dan door haar begroet met "Ha, Greet van de Keet!"

Op Hemelvaartsdag, 25 mei, serveert Theeschenkerij Oldeniel weer een dauwontbijtje vanaf 7.30 uur tot ongeveer 11.00 uur.

Het hartige of zoete ontbijt is inclusief een warm eitje en een glas sinaasappelsap. Kosten € 7,- inclusief een prachtig uitzicht op de IJssel.

In de vroege uren is de IJssel waarschijnlijk op haar allermooist. Door de lage stand van de zon vloeit het licht over het water. De schaduwen worden langer en levendiger.

Mocht het nattig zijn, dan ben je welkom in onze keet.

Het voetveer Zwolle – Hattem vaart vanaf 7.00 uur.

Wist je dat er al in 2003 gestart is met het Dauwontbijt?

Theeschenkerij Oldeniel is een stichting die werkt met alleen vrijwilligers, zonder subsidie.

Wij zijn afhankelijk van onze Vrienden en kunnen elke Vriend goed gebruiken.

De Theeschenkerij steunen? Dat kan al met tien euro per jaar.

Je kunt het bedrag overmaken op NL89TRIO0390388904 t.n.v. Stichting Culturele Theeschenkerij Oldeniel te Zwolle.

Als Vriend krijg je tweemaal per jaar via de mail een nieuwsbrief.

Vermeld daarom bij het geld overmaken je mailadres.

Wil je meer informatie? Ga naar oldeniel.nl en stuur een e-mail met je vraag.

Kijk ook eens op onze website, www.oldeniel.nl

Programma Culturele Middagen Oldeniel 2018

aanvang steeds om 14:30 uur

27 april: mnnzngrngng

De Mnnzngrngng uit Beetsterzwaag zingt wonderschone liederen over woeste rivieren en woelige harteroerselen.

De 9 mannen zingen a capella in 't Nederlands, Zweeds, Engels en uiteraard in het Frysk. Soms begeleid met akoestische gitaar. Van volksmuziek tot klassiek en middeleeuwse popmuziek.

Met hun vierstemmige zang nemen deze heren u mee naar hoger sferen!

27mei Verassing!!!

24 juni: Popkoor Peppersweet

Een pittig, leuk en zeer muzikaal popkoor dat begeleid wordt door dirigent Margriet Bruggemans en pianist Reinder van Raalte. Omdat Margriet niet van zingen binnen de lijntjes houdt, maakt zij samen met de pianist de arrangementen zo dat het een heerlijke moderne sound krijgt.

www.margrietbruggemans.nl

29 juli: Shantycrew Buitenboord

De crew brengt zeemansliederen, shanty's en aanverwante liederen ten gehore en heeft al vaker een gezellige middag verzorgd bij onze theeschenkerij.

www.shantycrewbuitenboord.nl

26 augustus: Lizette van Kuik

De zingende kapster uit Assendorp

Een zangeres gedreven door haar passie: het creëren van voorstellingen en concerten op verschillende plekken, voor jong tot oud. Haar repertoire bestaat uit jazz, soul, nederlandstalig, disco, funck en een tikje rock

www.lizettevankuik.nl

9 september: Kunstgilde Hattem

Kunstenaars aan het werk

Onder de noemer ' Kunst aan de IJssel' worden verschillende kunstwerken vervaardigd, waaronder schilderijen, kunstwerken van textiel en sieraden.

www.kunstgildehattem.exto.nl

30 september: Om de Hoek

De Zwolse band Om de Hoek speelt tijdloze nummers uit de popmuziek: via Ben Howard en The Foo Fighters naar The Police, Joe Jackson en Paul Simon. Soms ingetogen, soms uitbundig en altijd akoestisch. Alle teksten zijn in het Nederlands. Een optreden van Om de Hoek kan een feest van herkenning zijn, maar soms ook een aangename zoektocht in je herinnering voor het beantwoorden van de vraag: "waar ken ik dat liedje van?"

www.omdehoek.nl

14 oktober: Hanzekoor

Hanzekoor Zwolle. Een nederpopkoor bestaande uit 55 enthousiaste mannen en vrouwen.

Een splinternieuw koor, onder leiding van Margriet Bruggemans.

Ze repeteren iedere maandagavond in Multicultureel Centrum De Enk.